



{ 3 vragen interview }

Kitty Nashid Hendriks:

'Ik ben gewoon niet zo'n model-non'

TOEN ZE ALS 23-JARIGE VOOR HET EERST EEN KLOOSTER BEZOCHT, WIST ZE HET METEEN ZEKER: HIER HOOR IK THUIS. INTENSIEF BEREIDDE ZE ZICH VOOR OP HAAR INTREDE ALS NON, MAAR OP HET ALLERLAATSTE MOMENT DURFDE ZE DE STAP TOCH NIET AAN - IETS WAAR ZE OP HET MOMENT ZELF NIETS VAN BEGREEP. NU, TWINTIG JAAR LATER, HEEFT KITTY NASHID HENDRIKS WEL EEN ANTWOORD. ZE SCHREEF ER EEN BOEK OVER: 'KLAAR LICHT'.

Wat trok je zo aan in het klooster?

"Ik verlangde naar een leven van eenvoud. Dat is wat me zo aansprak in het klooster: alle poespas is weg. Het gaat alleen om de kern - wat ik toen God noemde. Eerder was ik geraakt door de gedichten van Rumi, nu waren het de psalmen. In een klooster leeft iedereen vanuit een diepe geraaktheid. Het hele leven is erop ingesteld. Dat zocht ik."

En waarom ben je uiteindelijk niet ingetreden?

"Ik heb dat heel lang niet begrepen. Ik had het gevoel dat het buiten mij om gebeurde. Ik werd zo naar het kloosterleven toe getrokken - ik verbleef enkele jaren in verschillende kloosters en maakte te voet een pelgrimstocht naar Assisi - maar op het allerlaatste moment kon ik het niet meer... Veel later kwam het begrip dat het verlangen naar dat klooster geen roeping was, maar een herinnering uit een vorig leven. Ik moest daar zijn, omdat mijn ziel er iets herkende. Daar hoort ook een naam bij: zuster Agnes. Die naam kwam bij me binnen. Ik vond het een vreselijke naam, maar hij resoneerde zo diep dat ik er niets tegenin kon brengen. Het inzicht dat ik vroeger wellicht ene zuster Agnes was geweest, gaf heel veel rust. Zoveel rust, dat ik het ook niet nodig vond me te verdiepen in wie die zuster Agnes dan geweest was en wat ze allemaal had gedaan."

Is die beslissing om niet in te treden de juiste geweest?

"Ja. Als ik 't wel had gedaan, was ik later ook weer uitgetreden. Ik ben gewoon niet zo'n model-non. Maar er was iets in dat leven dat mij zo trok, dat ik het moest uitleven. Dat heb ik gedaan. Het was een goede ervaring. En dat streven naar eenvoud, naar een leven van gewoon *zijn*, is gebleven."

'Klaar Licht' kost € 17,95 als paperback en € 9,95 als e-book. Meer informatie op nashidhendriks.nl

Over
ik ver
tot
geschr